

# Schatten van Vlieg



in de Onze-Lieve-  
Vrouwekathedraal

## **Dag schattenjager!**

Welkom in deze kerk!

Leuk dat jullie hier op bezoek komen om Vlieg en zijn vriendjes te helpen om de schat te vinden!

Deze kerk is een groot en oud gebouw. Mensen komen hier naartoe om te bidden, te vieren, om een kaarsje te branden of gewoon om het vele moois te bewonderen. Je kan hier veel zien en ontdekken.

De schat van Vlieg is hier weggestopt. Vlieg en zijn vriendjes zijn ernaar op zoek. Help je hen mee te zoeken? Je krijgt een leuke verrassing als je de schat vindt!

Voor je van start gaat, denk erom dat er veel kunstwerken in de kerk zijn. De schilderijen en beelden zijn waardevol en uniek. Kijken mag, maar aanraken niet.

Lopen en roepen vinden we niet zo leuk, dus neem zeker je tijd om alles rustig te bekijken.

Mama, papa, grote broer of zus, oma en opa vinden het misschien ook wel leuk om mee te zoeken? Ze mogen jullie zeker helpen! 😊

## **Vijf monumentale kerken in Antwerpen**

In het centrum van de stad zijn er vijf grote en oude kerken. We noemen die de vijf monumentale kerken, want het zijn bijzondere 'monumenten'. Ze zijn allemaal meer dan 400 jaar oud!

In alle vijf de kerken is een schat van Vlieg verstoppt.

Die vijf kerken zijn de kathedraal, de Sint-Andrieskerk, de Sint-Carolus Borromeuskerk, de Sint-Jacobskerk en de Sint-Pauluskerk.

Misschien heb je deze zomer wel de tijd om in elk van deze kerken de schat te zoeken? Dan krijg je nog een extra verrassing!

We wensen je heel veel plezier!

**Welkom in de kathedraal!** Wat ben ik blij dat jij er bent. Mijn naam is Pieter Appelmans en ik ben bouwer van beroep. Misschien heb je mijn standbeeld buiten gezien. Samen met veel andere mensen heb ik dit prachtige gebouw helpen bouwen, een hele klus! De werken duurden bijna 200 jaar! In onze tijd bestonden er nog geen grote kranen of graafmachines, maar toch zijn we erin geslaagd om dit prachtige gebouw af te maken.

Er zijn hier veel schatten te ontdekken. Ook de schat van Vlieg is hier verborgen! Heb je zin om samen met mij en Vlieg op ontdekkingstocht te gaan? En wil je ons helpen om de schat van Vlieg te vinden?

Enkele afspraken voor een fijn bezoek:

- Achterin het boekje vind je een kaart met alle schatplaatsen.
- Als je alle schatten hebt gevonden, kun je je kaart laten stempelen in de shop.
- Gebruik geen flash wanneer je foto's neemt.
- In de kerk mag je niet eten en drinken.
- Mensen komen naar hier om te bidden of om stilte en rust te vinden. Wandel dus rustig rond en praat niet te luid.

**Dank je wel!**

## 1. Grote pilaren

Kijk eens goed rond. Wat is het hier groot en hoog, vind je niet? Hoe voel je je hier? En is het hier warm of fris?

Zie je die grote, dikke pilaren in de middenbeuk? Ze zijn zo breed dat meerdere kinderen zich erachter kunnen verstoppen.

Ga nu van de ene dikke pilaar naar de andere dikke pilaar aan de overkant van de middenbeuk en tel je stappen. Hoeveel stappen heb je gezet?



Aantal Stappen: ...

Je hebt vast veel stappen moeten zetten. Ga nu van de dikke pilaar naar een kleinere pilaar in de zijbeuk en tel opnieuw je stappen.



Aantal Stappen:...

Als je het goed hebt gedaan, zijn je stappen tussen een dikke en een kleinere pilaar de helft van je stappen tussen twee grote pilaren. Dit is niet toevallig. Deze kathedraal is gebouwd in een stijl die wij de gotiek noemen. En typisch aan een gotische kerk is dat alles precies is afgemeten. Alles is perfect in verhouding tot elkaar. De afstand tussen de dikke pilaar en de kleine pilaar is precies de helft van de afstand tussen twee dikke pilaren. Kromme hoeken zul je hier dus niet vinden, want eerlijk gezegd wie houdt er nou van een schots en scheef gebouw? Alleen als alles perfect recht en in verhouding is, is het mooi. In elk geval, dat vind ik toch! En daarom heb ik de kathedraal op die manier laten bouwen. Voor mensen die in God geloven, is God perfect. De perfecte symmetrie van het gebouw herinnert hen aan God.

Wist je dat de eerste gotische kerken gebouwd zijn in Frankrijk in de 12de eeuw? Dat is 800 jaar geleden! Aan onze kathedraal zijn ze beginnen bouwen in 1352. Ze is dus een beetje jonger.



## 2. De Madonna van de Maaslandse Meester

Wat vind jij van dit beeld? Ik vind het prachtig. Het is een van de oudste kunstwerken in deze kathedraal. Het is gemaakt rond 1350 en dus meer dan 670 jaar oud!



Foto: Hugo Maertens

We zien Maria met het kindje Jezus. Vind je het mooi? Ik vind dit beeld zo mooi omdat het er zo gewoon uitziet.

Hoe voelt Maria zich, denk je? En waarom?

Heb jij mooie foto's van jezelf als baby in de armen van je mama of oma?

Iets verderop in de kapel staat nog een beeld van Maria. Ga maar eens kijken. Daar ziet Maria er heel koninklijk uit. Ze draagt een grote kroon en rijke kleren. Mensen komen hier vaak een kaarsje branden en in stilte bidden. Welk beeld van Maria vind jij het mooist? En waarom?

## 3. Preekstoel

Dit bijzondere meubel is de preekstoel van de kathedraal. Vandaag wordt de preekstoel niet meer gebruikt, maar vroeger ging de priester hierop staan om de mensen in de kerk toe te spreken en

hen over God en Jezus te vertellen. Toen hadden ze nog geen microfoons zoals nu, maar als de priester op de preekstoel stond kon iedereen toch nog duidelijk verstaan wat hij zei.

De preekstoel is versierd met heel wat dieren. Kan jij deze dieren vinden?



Haan



Reiger



Kievit



Mij moet je heel hoog zoeken

Steenultje

#### 4.De glasramen

We gaan nu een beetje verder, tot in de dwarsbeuk van de kathedraal. Kijk eens naar rechts, en omhoog. Zie je dit grote glasraam?



Dit is een van de vele glasramen in onze kathedraal. Vroeger waren er veel meer glasramen. Helaas zijn de meeste verloren gegaan. Stel je voor dat je 500 jaar geleden door de kathedraal wandelde. Het zonlicht kwam door al die gekleurde ramen de ruimte binnen. Al die kleuren, het moet een magisch gevoel zijn geweest. De kathedraal leek toen een beetje op een disco!

Ik heb al gezegd dat dit een gotische kathedraal is. Een ander belangrijk kenmerk van gotiek is het licht. Stel je voor dat we hadden besloten om alleen kleine ramen te plaatsen. Het zou hier maar donker zijn! We hebben licht nodig om te kunnen zien. In een



kerk heeft licht ook een andere betekenis. Als je in God gelooft, is God het licht in je leven.

Ontwerp thuis je eigen glasraam!



## **5. De Kruisoprichting**

Dit schilderij van de beroemde Antwerpse schilder Pieter Paul Rubens is een van de grootste kunstwerken in onze kathedraal. Het is een schilderij vol kleur, drama en beweging. Vind je het mooi? Wat voel jij als dit schilderij ziet?

In het midden zie je Jezus aan het kruis, dat door enkele krachtpatsers omhoog getrokken wordt. Op het linkerpaneel kijken vrouwen naar Jezus. Wat voelen zij, denk je? En zie je de vrouw die naar je kijkt?

Op het rechterpaneel zie je een Romeinse soldaat te paard om indruk te maken op de mensen om hem heen. Hij geeft het bevel om de onschuldige Jezus aan het kruis te nagelen.

## **6. De sacristie**

Ga je mee naar de sacristie? Hier kleedt de priester zich om voor de mis. Zie je zijn gewaden hangen? De sjaal wordt stola genoemd en het grote gewaad dat de priester aantrekt is een kazuifel.

In deze ruimte hangen ook alle portretten van de bisschoppen van Antwerpen. De huidige bisschop is Johan Bonny, zijn foto hangt naast de spiegel. Aan de andere kant van de spiegel zie je een man in een wit gewaad. Dat is paus Franciscus. Hij staat aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk.

Paus Franciscus heeft zich vernoemd naar Franciscus van Assisi. Deze heilige leefde in de middeleeuwen, maar is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor veel mensen, waaronder dus ook onze paus. Net zoals Franciscus van Assisi is ook onze paus heel begaan met de allerarmsten en de natuur. Op de volgende pagina vind je een tekening van deze grote heilige. Je kan hem thuis inkleuren



## 7. Onze lieve Vrouw van de Vrede

We staan hier op een bijzondere plaats in de kathedraal. Regelmatig komen hier mensen om een kaarsje aan te steken of om in stilte te bidden. Weet je waarom? Het antwoord staat op het bordje bij de ingang van deze kapel. Wat staat daar geschreven in verschillende talen?

Mensen komen naar deze plek om te bidden voor vrede in de wereld. Deze kapel wordt daarom de vredeskapel genoemd.

Nog altijd is er in verschillende delen van de wereld oorlogen. Vele mensen sterven in de oorlog en nog meer mensen moeten vluchten voor het geweld. Denk aan de oorlog in Oekraïne. Enkele maanden geleden plaatsten Oekraïense kinderen de vlag van hun land op het altaar, en ze schreven vredeswensen op de vlag. Misschien wil jij hier ook een kaarsje aansteken?



## 8. Crypte

Nu gaan we onder de grond!

Hier beneden is de crypte van onze kathedraal. Ik heb gehoord dat er daar nog een verrassing voor je is. Ga je mee kijken, met mij en Vlieg?



